



SMUKKERE KAN DET SIMPELTHEN IKKE SYNGES

★★★★★ guldstøv

(NORDENSKOV). Lørdag den 19. juni skete det, jeg oplevede Danser med Drengene live - og sikke en 6-stjernet oplevelse. Rie Rasmussen er simpelthen uovertruffen godt bakket op af de musikalske drenge. Nu ved jeg ikke hvordan engle synger og harpespil lyder i himlen, men er der nogen der kan gøre det her på denne jord, så er det Rie Rasmussen og drengene - det både synger og danser, når de lukker op for de gennemmusikalske sluser. Drømmen blev til virkelighed denne lørdag eftermiddag i Nordenskov.

Jeg har siden jeg fik fingre i min første CD med Danser med Drengene været vildt betaget af deres musik og sange, og har stort set spillet den siden, så den efterhånden er noget tyndslidt. Den nye CD måtte jeg selvfølgelig også have. Jeg elsker bare Rie og drengene. Deres musik vil noget og siger noget og så er alle sange krydret med genial musik fremført af onkel Stanley, Steffen, Klaus K og obersten alias Morten samt Kasper.

ENGLERIE OG HIMMELSKEDRENGE

Og sikke en start på en koncert. De himmelske drenge og den vidunderlige engel i skikkelse af Rie Rasmussen lagde for med at hamre løs med de kendte numre fra deres album, og så var der også numre

Rie Rasmussen stråler som en sol og synger som en engel godt bakket op af de gennemmusikalske drenge

fra den sidste nye "Som regel er vi glade ...". Og der blev ikke sparet på stemme og instrumenter. Et par vittigheder blev der også fyret af. Året i år - 2004 - er også året hvor de to geniale drenge Stanley Møller og Klaus Kjellerup kan fejre 25 års jubilæum for Tøsedrengenes debut. Jo, der er sandelig sket noget med dette fremragende band. Selvfølgelig fik vi et fantastisk medley fra de gamle Tøsedrengene-hit.

FORVENTNINGER IND-FRIET

Hold da kæft hvor de kørte, det løb koldt ned ad ryggen. Man er næsten hensat til himmelske højder, når de spillende drenge lægger an til et nummer og den vidunderlige Rie lægger hele sin sjæl og mere til i teksterne. Det kan bare ikke gøres bedre. Jeg var utrolig spændt på, om deres live-optræden svarede til de dejlige indspilninger, og jeg må sige

de levede mere end op til mine forventninger. Hvor er det dejligt, at der er nogen der kan det der med sang og musik, så alle vi andre kan nyde det i fulde drag.

RIE'S RØDE MUND

Første gang jeg for alvor fik både øre og øjne op for dette musikalske vidunder var i 1999, da en ung mand i Padborg døde i en tragisk trafikulykke. Ved hans begravelse blev der nemlig spillet musik af blandt andet Danser med Drengene - melodien "Er der nogen i himlen", som er skrevet af fænenomale Klaus Kjellerup i 1994. Under denne tragiske begivenhed blev jeg solgt til stanglakrids af Danser med Drengene. Denne fremragende melodi med et indhold som siger spar to til alt har jeg spillet igen og igen. Når Rie lukker sin røde mund op og synger ordene, så smelter jeg - en himmelsk lyd fremført af en vidunderlig "engel" her på denne jord.



Og sådan kunne jeg blive ved. Jeg vil derfor fastslå med syvtommer søm, at ingen er bedre end dette band. Jeg troede for en hel del år siden, at det kun var Lars Lilholt Band der duede på de danske musikfestival-scener, men efter at have oplevet Rie og drengene, så er jeg helt klar i min bedømmelse, de slår alt og alle med adskillige længer. Jeg kan på det varmeste anbefale alle, at gøre sig selv den tjeneste at opleve disse musikalske venner i levende live på én

af de mange musikscener. Og så var det mig en stor glæde at møde dem efter koncerten, hvor de smilende og glade skrev autografer. Og for at det ik' skal være løgn, så er Rie slet ikke fyldt 40 år endnu, det gør hun nemlig først om to år, men fortsætter hun, som hun er begyndt, i denne musikalske branche, så vil man ikke kunne se forskel på hende i dag og om 20 år. Hun er bare vidunderlig og så bruger hun kun nummer 37 i sko, og en væsentlig ting, så er Rie ryger. Rie Rasmussen har været med i Danser med Drengene siden 1994.

sisterer ham på smukkeste vis. De øvrige drenge er så fremragende på deres instrumenter, at Danser med Drengene ikke kan gøres efter af nogen andre. Og så er teksterne i Klaus' sange ikke nogen man bare overhører, der er både indhold og bid i de fantastiske ord, som han så også sætter musik til. Et musikalsk geni af største karat. Hele herligheden - Danser med Drengene - er simpelthen stjerne-støv af fineste karat.

Koncerten i lørdags på stadion i Nordenskov - en lille flække øst for Varde - voksede adskillige tommer, da Danser med Drengene åbnede ballet. Smukkere kunne det ikke være.

Skal jeg uddøle stjerner ud af seks, så får Rie og drengene dem allesammen i en ekstra forgyldning - smuk, smukkere, smukkeste.

AF JENS ERIK OLSEN

anmeldelse



Kæmpe billed-reportage følger

